



Otto Wegelius
21.10.1920–4.4.2013

Professor Otto Wegelius, hedersledamot i Finska Läkaresällskapet, avled den 4 april lugnt och stilla på ett vårdhem i en ålder av 92 år. Han var född i Raumo, avlade studentexamen 1938, med.kand.-examen 1943, med.lic.-examen 1947 och doktorerade 1952

samt erhöll specialrättigheter i inre medicin 1953 och i reumatologi 1980. Otto Wegelius deltog i vinterkriget som frivillig och kom att lämna militärtjänsten först i december 1944. Han erhöll sanitetspremiärlöjtnants grad och tjänstgjorde bl.a. som stridsstafett och bataljonsläkare. Under vinterkriget deltog han i de svåra striderna vid Summa och under fortsättningskriget i Salla och Rukajärvi. Han dekorerades med Frihetskorset IV med svärd 1941.

Otto Wegelius kom att ägna största delen av sin läkargärning åt kliniskt arbete samt forskningsverksamhet inom inre medicin, i huvudsak vid HUCS IV medicinska klinik. Där tjänstgjorde han som assistentläkare, biträdande lärare, biträdande professor och slutligen som professor och överläkare 1971–1983. Han hade ett skarpt kliniskt öga och skötte sina patienter omsorgsfullt.

Otto Wegelius var överläkare vid försäkringsbolaget Pensions-Varma 1962–1985.

För Otto Wegelius var vården av reu-

masjuka och reumatologisk forskning pens skördar” (2008), där författaren centrala teman i hans verksamhet. Otto Wegelius var en drivande kraft bakom reformen som medförde att reumatologer under sin karriär. I diktsamlingen polikliniker och reumaavdelningar ”Vemod”(2008) ingår finstämda dikter. inrättades vid Finlands universitetscentralsjukhus och övriga centralsjukhus.

Ett stort projekt som Otto Wegelius lyckades genomföra med hjälp av främst Kristian Gestrin var den 1982 slutförda renoveringen av IV medicinska klinikens fastigheter vid Unionsgatan. Förutom nyrenoverade patientavdelningar och poliklinikutrymmen inrättades även ett välutrustat forskningslaboratorium.

Forskningsområden som Otto Wegelius främst ägnade sig åt var bindvävsforskning, klinisk reumatologi och amyloidos. Han arbetade som gästforskare bl.a. vid Rigshospitalet i Köpenhamn, Columbia University i New York, Adelaide University i Australien

och Cape Town University i Sydafrika. Vid grundandet av en svensk studielinje inom medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet gjorde Otto Wegelius en stor insats, liksom även vid inrättandet av en svenskspråkig professur i psykiatri.

Av Otto Wegelius talrika förtroendee uppdrag bör man nämna bl.a. ordförandeskap i Finska Läkaresällskapet, Inre medicinska föreningen och Reumatologföreningen. För sina insatser erhöill Otto Wegelius med många utmärkelser. Han var hedersmedlem i Finska Läkaresällskapet, Inre medicinska föreningen, Finlands, Sveriges och Norges reumatologföreningar, American College of Rheumatology och i Medicinarklubben Thorax.

Finska Läkaresällskapet instiftade år 1985 en fond för utdelning av Otto Wegelius pris i reumatologi.

Otto Wegelius hade en stark anknytning till Åland genom sin kära hustru Christina, f. Lundqvist. De hade ett sommarställe, Tuvskär på Järsö, som var en kär vistelseort, liksom även fritidsbostaden i Portugal. Hemmet i Esbo, Myntgård, är ett förtjusande

ställe där många gäster fått uppleva utsökt gästfrihet i en vacker miljö.

Otto Wegelius gav ut böckerna ”Slumpens vägar”(1998) och ”Slum-

Otto Wegelius sista år fördystrades av en total dövhet.

Otto Wegelius var en stark personlighet som aldrig tvekade att kämpa för det som han upplevde som rätt. Vänner och nära medarbetare stödde han alltid helhjärtat; mot meningsmotståndare kunde han uppträda med skärpa.

Devisen ”Stark ström går med egna vågor genom havet” karaktäriserar väl denna bortgångne förkämpe för inre medicin, reumatologi och medicin på svenska i vårt land.

Otto Wegelius sörjes av sonen Fred med familj, system Maria Malmström med familj, brorsbarn med familjer, övrig släkt, vänner och medarbetare.

Claes Friman

Tidigare överläkare Hucs Reumaklinik

Yrjö T. Konttinen

Professor i inre medicin